



35 Năm

Nhìn Lại

I. Xây dựng Cộng đoàn Công giáo Thánh Vinh Sơn Liêm qua các thời Quán nhiệm

Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm từ ngày thành lập đến nay vừa tròn 35 năm với bao thăng trầm của một cộng đồng ngày càng lớn mạnh. Có thể chia thời gian đó thành bốn giai đoạn. Ba giai đoạn đã qua và một giai đoạn tiếp nối. Mỗi giai đoạn được gắn liền với một thời kỳ của một Cha Quán nhiệm.

• Cha Bùi Đức Tiên

Từ lúc khởi đầu thành lập, Cộng đoàn, trải qua 12 năm (1980 – 1993), đã qua hai đời quán nhiệm. Vị Linh mục Quán nhiệm đầu tiên, Linh mục Giuse Bùi Đức Tiên đã để lại bao công trình xây dựng cho Cộng đoàn với biết bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu kỷ niệm và tình cảm tốt đẹp, tràn đầy niềm vui, sức sống và niềm hy vọng, và cũng là niềm tự hào cho Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Cha Tiên là Người khai thác cây vớ, từ hai bàn tay trắng lúc ban đầu, bở vơ nơi đất khách quê người, đã tạo dựng từ “không” ra “có” một cơ sở là căn bản cho Trung tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm ngày nay.

• Cha Vincent Lê Văn Hưởng (1990 - 1993)

Ngài là người tiếp tục vun bón. Tuy Cha Hưởng có

thời gian ở với Cộng đoàn không nhiều, nhưng không phải vì thế mà Cha được nhân nhĩ. Với công việc của một vị mục tử, ngoài việc lo phần hồn, Cha cũng còn phải lo phát triển cho Trung tâm, mà nhiệm vụ phát triển to lớn lúc đó là làm sao phải giảm được số nợ mà cơ sở trung tâm đang còn nợ từ các ngân hàng, vì nếu không giảm được nợ thì Cộng đoàn sẽ gánh thêm tiền lời.

• Cha Raphael Võ Đức Thiện

Người lo về phát triển. Vì khi Cha về, sau 14 năm hoạt động và lớn mạnh của Cộng đoàn, Trung tâm cần phải chỉnh trang lại cho phù hợp với những sinh hoạt mới. Cha Võ Đức Thiện là vị Linh mục Quán nhiệm có thời gian phục vụ lâu nhất trong Cộng đoàn, Ngài đã ở cùng Cộng đoàn 21 năm, do đó, Ngài đã thực hiện cho Cộng đoàn được rất nhiều công trình đáng ghi nhớ, xin kể lại một số những công việc lớn mà Cha Võ Đức Thiện đã làm cho trung tâm.

Thời gian đầu khi mới về nhận nhiệm sở, Ngài tìm hiểu cơ cấu tổ chức của Cộng đoàn, từ Ban thường vụ (sau này đổi thành Ban mục vụ), đến các ban ngành, đoàn thể, phòng xã hội và cơ sở trung tâm, cùng với địa bàn sinh hoạt của 8 giáo khu nằm tại các vùng Flemington, Kensington, Footscray và các vùng ngoại ô phía Tây và Tây Bắc Thành phố Melbourne.

Ngài duy trì và phát huy mọi sinh hoạt của Cộng

đoàn để vẫn tiếp tục và sinh hoạt bình thường như cũ như: Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, Hội Legio Maria, Dòng Ba Đa Minh, Hội Cố vấn (sau này đổi thành Hội Cao niên). Sinh hoạt của các giáo khu là tổ chức đọc kinh tôn vương hàng tuần tại các gia đình trong giáo khu, và mỗi năm các giáo khu tổ chức mừng Thánh bôn mạng một lần tại các nhà thờ Úc nơi giáo khu sinh hoạt.

Các ca đoàn thì có: Ca đoàn Babylon, Ca đoàn chiều (sau đổi tên là Ca đoàn Cecilia), Ca đoàn Vô Nhiễm do Legio thành lập sau trở thành ca đoàn phục vụ Thánh lễ của Cộng đoàn. Sau này lại lập thêm một Ca đoàn Tình Mẹ cho Legio. Riêng Ca đoàn Belem phục vụ thánh lễ 9 giờ sáng Chúa nhật cho Thiếu nhi Thánh thể.

Cha quan tâm đến các đoàn thể, đưa mọi sinh hoạt vào khuôn khổ mới, giờ giấc nhất định. Các Thánh lễ ngày thường gồm có: chiều thứ Ba, thứ Năm và thứ Sáu đầu tháng. Chiều thứ Bảy Thánh lễ thay cho ngày Chúa nhật. Riêng ngày Chúa nhật có bốn Thánh lễ: 9 giờ sáng, 11 giờ, 12.30 và 5 giờ chiều. Sau bỏ lễ 12.30 chiều vì số giáo dân tham dự rất ít.

Khi về nhận Giáo xứ Saint Michael và Trung tâm, Ngài sắp xếp lại giờ giấc hai nơi giữa giáo xứ và Cộng đoàn cho phù hợp với việc phụng vụ, đồng thời lo trả nợ ngân hàng, lo điều hành cơ sở, sửa chữa tạm thời những chỗ đã hư hỏng. Đưa mọi sinh hoạt vào khuôn khổ, dẹp bỏ những tổ chức không cần thiết.

Bước đầu Ngài gặp nhiều khó khăn và thử thách, nhưng nhờ ơn Chúa và sự phù trợ của Thánh Vinh Sơn



Liêm, Ngài đã vượt qua được những khó khăn và thử thách đó, đem lại cho Cộng đoàn đời sống tâm linh an bình và cảm thông trong niềm tin.

• **Cha Lê Thành Nhân**

Sau đó, Tòa Tổng Giám mục nhận thấy Cha quá bận rộn, nên cử Linh mục Vinh Sơn Lê Thành Nhân, mới chịu chức về làm phó giáo xứ Saint Michael và có thể giúp Cộng đoàn, chia sẻ gánh nặng cho Cha Quản nhiệm trong việc mục vụ. Nhưng mới qua một nhiệm kỳ, Linh mục Lê Thành Nhân nhận bài sai đi nhận nhiệm sở mới làm Phó Giáo xứ Our Lady vùng Maidstone. Cộng đoàn luôn ghi nhớ và cảm mến Cha Lê Thành Nhân.

II. Giai đoạn trùng tu cơ sở trung tâm

Từ những năm 1996 – 2014, nhìn cơ sở trung tâm ai cũng thấy rất cũ kỹ, bề bộn và thiếu thẩm mỹ, vì cùng với thời gian, các phòng ốc đều xuống cấp, khu nhà cũ được xây dựng từ lâu, có thể lên tới cả





phòng ốc cho Trung tâm, nên một số anh em có thiện chí đã giúp đỡ chỉnh trang lại các phòng ốc bằng việc đóng lại trần nhà mới trong các phòng và phía ngoài hành lang, trét bột và sơn lại toàn bộ khu nhà cũ, thay lại toàn bộ hệ thống điện cũ kỹ bằng hệ thống điện mới.

3. Cổng Tam Quan và Lễ đài trung tâm

Song song với việc xây dựng khu tam quan, lễ đài cũ nằm đối diện với cổng ra vào trung tâm cũng được dời qua phía đối diện với khu tam quan. Lễ đài một mái lợp tôn màu ngói cao trên ba mét, rộng 40 mét vuông, sàn lát gỗ, hai bên là hai dàn khung sắt không lợp, chỉ khi có lễ ngoài trời mới dùng bạt che. Mục đích của hai dàn khung sắt làm sẵn là để dành cho các buổi lễ một bên cho ca đoàn và một bên cho những người già cả có nơi ngồi tham dự Thánh lễ cho sốt sáng.

Sau một thời gian, Ca đoàn Vô Nhiễm đã bỏ công sức và xin phép Cha Quản nhiệm cho thực hiện lợp mái bằng tôn nhựa sáng. Đây cũng là một sáng kiến tiện lợi hơn cho việc trang trí lễ đài, bớt được công sức và khỏi phải leo lên, leo xuống mỗi khi có lễ lớn, bớt công việc cho các ban ngành phụ trách trang trí lễ đài. Chân thành ghi ơn Ca đoàn Vô Nhiễm Vinh Sơn Liêm.

4. Đồ Bê tông sân trung tâm

Sân trung tâm còn lại 2/3 chưa được đổ xi măng, nên mỗi lần trời mưa, nước ứ đọng làm ướt át và dơ bẩn. Cha Quản nhiệm đã mưu trí và cho đổ bê tông toàn bộ chỗ còn lại. Cũng trong dịp này, Cộng đoàn cho đào đường đặt cống thoát nước và bắt hệ thống thoát nước ra khu trồng cây, đồng thời cũng đào đường ống dẫn các đường giây điện ra khu lễ đài và ra khu cột cổng ra vào trung tâm. Sửa lại hàng rào mới bằng song sắt thay thế cho hàng rào lưới quá cũ, sơn phết lại hàng rào màu xanh lá cây, vừa sạch sẽ mà tăng thêm thẩm mỹ. Làm lại hai cánh cổng mới mở ra hai bên thay cho cánh cổng cũ đẩy ra, đẩy vào, vì cánh cổng cũ quá nặng nề. Cám ơn các bàn tay của các kỹ thuật viên đã thực hiện cho trung tâm công việc này.

5. Sửa lại nguyện đường

Như mọi người còn nhớ, khi Trung tâm sinh hoạt, khu Nguyện đường trên lầu có trần nhà ngang bằng, với loại trần chúng ta thường thấy trong các công sở tại Úc, khung sắt hình chữ nhật đều nhau được đặt những tấm trần lên trên. Khu bàn Thánh cũng khác với hiện nay, có một khu gỗ để trang trí các bình hoa như một cây có hai cành năm nghiêng.

Giữa năm 2003, Linh mục Quản nhiệm đã cho sửa

một trăm năm. Riêng khu Nhà Nguyện và hội trường mới chỉ khoảng hai mươi (20) năm nên không phải lo ngại. Nhưng về mặt tiện nghi thì không đáp ứng được những nhu cầu sinh hoạt cần thiết cho Cộng đoàn: nhà bếp, nhà vệ sinh không đủ cho nhiều người sử dụng. Tất cả đã được điều chỉnh lại.

Để đáp ứng cho những nhu cầu cần thiết đó, đầu tiên, Ngài đã nhờ ông Kỹ sư Nghĩa vẽ sơ đồ sửa chữa, sau đó họp Hội đồng mục vụ để đóng góp ý kiến. Sau khi bàn thảo, mọi thành viên đã đồng ý việc ‘tái thiết kế’ theo từng giai đoạn, như: chuyên lối ra vào chính tâm bậy giờ; gỡ bỏ bức tường ngăn cách nhà bếp với sân đậu xe; gỡ bỏ nhà bếp nằm sát nhà cũ; gỡ bỏ mái che lợp tole nhựa khu trồng; gỡ bỏ cầu thang nối liền nhà nguyện với các phòng hội trên lầu. Công việc dọn dẹp phải kéo dài hàng tháng và chờ đợi giấy phép để tiến hành việc xây dựng.

1. Sửa phòng Tuyên úy, hội trường và nhà vệ sinh

Để cho nhu cầu sinh hoạt được thuận tiện, bên nhà thầu đã đến thực hiện khu vệ sinh, lấy một phòng ăn và một phòng họp nối dài, chia ra làm ba phòng vệ sinh nam, nữ và khu cho người tàn tật. Các phòng đều gắn bồn rửa tay có hệ thống nước nóng và lạnh và hệ thống sưởi tay.

Sau khi hoàn tất khu nhà vệ sinh, mọi người lại lo dọn dẹp khu nhà trệt kế bên, bỏ đi nhà vệ sinh cũ, đập bỏ phòng lạnh, nới rộng phòng linh mục quản nhiệm, sơn sửa, lát gạch chuyển phòng tuyên úy từ bên hội trường qua. Phòng tuyên úy cũ bên hội trường được tháo gỡ và hội trường được sửa sang lại, sơn sửa và bắt lại hệ thống điện cho sáng sủa, đẹp đẽ hơn.

2. Sơn sửa lại các phòng ốc trên lầu và phía dưới

Trong thời gian này, phòng xã hội đã dời đi, trả lại

lại, nâng mái và nâng trần nhà lên cao và làm thêm cửa lấy ánh sáng và thông gió. Nền nhà được lát gạch bông sáng, ghế ngồi cũng được đóng mới bằng gỗ. Công việc sửa chữa kéo dài cả năm trời, do đó nguyện đường hầu như đóng cửa, mọi sinh hoạt tôn giáo được chuyển qua bên Giáo xứ Saint Michael. Ngày 26/9/2004 Đức Tổng Giám mục Denis Hart đã về làm phép Nguyện đường Trung tâm và Cộng đoàn tiếp tục sinh hoạt lại tại Trung tâm như cũ. Cũng trong thời gian này Cộng đoàn có thêm Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ Tông Đồ.

6. Trùng tu núi Đức Mẹ

Núi Đức Mẹ được xây từ năm 1988, khi cơ sở của Cộng đoàn được hoàn tất. Mọi người luôn nhớ ơn Đức Mẹ, vì Mẹ đã hướng dẫn phù hộ cho mọi người con Mẹ trên bước đường vượt biên đến nơi an bình.



Để cảm tạ ơn Đức Mẹ, mọi người nghĩ ngay đến xây dựng một Đài Đức Mẹ nên đã cùng nhau đi kiếm đá mang đến và thiết lập một Đài Đức Mẹ để kính viếng. Khi xây dựng xong Đài Đức Mẹ, những tấm bảng tạ ơn của những người được ơn Đức Mẹ được gắn lên chi chít chung quanh núi, cả trên bức tường hàng rào trung tâm.

Tháng Bảy năm 1997, nhận thấy Đài Đức Mẹ bị xuống cấp, những viên đá đã rời ra và rớt xuống đất, cây cối mọc trùm lên lên kín cả khung sắt nơi hang Đức Mẹ. Một số anh em xin phép Cha quản nhiệm để trùng tu lại. Ngài đồng ý và mọi người bắt tay vào việc tháo gỡ tượng Đức Mẹ đem xuống, lau chà sạch những lớp rêu phong lâu ngày bám chặt vào làm hư lớp men ở áo, ở mặt và trên đầu. Tháo gỡ khung sắt bao quanh Đức Mẹ. Cắt bỏ những cây leo um tùm như tổ kén. Đắp lại hang đá bằng xi măng để Đức Mẹ ngự, và đồng thời kiếm thêm đá về xây lại cho chắc chắn. Xây tường gạch để làm điểm tựa cho đá khỏi rớt về

phía sau. Sơn lại những mạch xi măng cho đồng màu với màu đá. Khi sửa xong, Tượng Đức Mẹ được đặt ngự trên bệ hang đá và bắt điện trang trí chiếu sáng lên hang đá Đức Mẹ. Cha quản nhiệm đã làm phép Đài Đức Mẹ trong một dịp Thánh lễ ngoài trời.

Sau này, có một gia đình dâng cúng tượng Thánh Giuse và Đức Mẹ, thêm một gia đình nữa cũng đã tặng một lư hương bằng đá trắng nặng cả tấn. Cộng đoàn ghi ơn đến ông cố Mai Văn Thịnh, ông Phạm Văn Bắc, ông Nguyễn Bình Minh, Bà Trần Thị Ngoãn và tất cả những ai đã cùng cộng tác trong việc trùng tu này.

7. Vườn Phục Sinh

Vườn Phục Sinh hay còn gọi là Vườn Tưởng Niệm, là nơi an nghỉ của những người trong Cộng đoàn đã từ giã cõi đời trần thế, chờ ngày phục sinh. Vườn này được Cha tiền nhiệm Raphael Võ Đức Thiện khởi xướng và nhờ anh Nguyễn Nam kiến trúc sư vẽ và xin phép Hội đồng Thành phố địa phương để thực hiện. Mục đích vườn này dành riêng cho những người trong Cộng đoàn khi qua đời muốn được an nghỉ tại đây, rất gần gũi để con cháu và gia đình thường xuyên đến kính viếng và cầu nguyện.

Vườn đã được khởi công vào năm 2006 do anh Nguyễn Phú Nhuận cùng một vài anh em thiện nguyện hy sinh đến thực hiện làm các công việc như: đào chân móng và đổ cột, dựng cột, hàn khung và ghép tôn chung quanh cho sáu bức tường để tro cốt hình chữ nhật được dựng lên hai bên núi Đức Mẹ, nằm sát hàng rào, nối từ núi ra hai bên theo góc vuông sát tường phía trong sân Trung tâm. Bên trong mỗi hộp lớn có thể chứa được từ 100 đến 120 hộp tro cốt. Bên ngoài được sơn màu bạc, chung quanh viền sơn nhũ vàng, mặt trước kẻ từng ô vuông để gắn những tấm bảng đồng tên tuổi, ngày sinh, ngày tử và người lập mộ. Đằng sau mỗi bức có bốn cánh cửa dùng đóng hoặc mở khi bỏ tro cốt của người được an táng vào bên trong.

Cám ơn tất cả những ai đã đóng góp vào công việc xây dựng Vườn Phục Sinh. Đặc biệt cám ơn anh Nguyễn Phú Nhuận đã thực hiện việc xây dựng.

8. Xây dựng lại hàng rào mới

Trung tâm có một bức tường xây bao quanh, hình thước thợ làm ranh giới giữa trung tâm và Debneys Park, chạy dài từ Đường Mt. Alexander đến giáp đầu



nhà nguyện. Bức tường xây đã lâu và xuống cấp trầm trọng, nhiều chỗ bị nứt nẻ từ trên xuống dưới và bị nghiêng. Trong thời gian đó, tại Thành phố Melbourne có một tai nạn do tường đổ làm chết người, vì thế các Hội đồng thành phố cho nhân viên đi thăm định lại mức an toàn của tất cả các bức tường trong khắp tiểu bang.

Ngày 1/5/2013, Hội đồng Thành phố Moonee Ponds kiểm tra tường rào trung tâm, thấy bức tường không còn an toàn, và có thể đổ bất cứ lúc nào nên hội đồng cho lập một hàng rào lưới cách chân tường với biển cảnh báo mọi người không được đến gần, mọi sinh hoạt của trung tâm cũng phải cách xa tường một khoảng cách an toàn! Hội đồng thành phố cũng chấp thuận cho chúng ta thay thế tường rào bằng gỗ.

Linh mục Raphael Võ Đức Thiện quyết định thay tường rào đó bằng hàng rào sắt. Ngày 19/06/2013, anh Nguyễn Phú Nhuận nhận trách nhiệm thay tường rào bằng hàng rào sắt với sự cộng tác của các anh Nguyễn Văn Nam, cùng sự giúp đỡ của anh Lê Nguyên Tùng tháo dỡ bức tường hư và dọn dẹp.

Bức tường rào được xây dựng lại, chân tường đổ bê-tông kiên cố, chiều cao từ dưới lên hơn một mét, có các cột sắt chắc chắn và các song sắt bao bọc chung quanh trung tâm thoáng và an toàn cho mọi người. Công trình kết thúc vào ngày 16/09/2013.

Xin ghi lại đây lời cảm tạ Chúa và Thánh bổn mạng Vinh Sơn Liêm đã ban cho công trình xây dựng hàng rào được hoàn tất. Cha quản nhiệm và Cộng đoàn nhân dịp này muốn gửi lời cảm ơn đến các anh Nguyễn Phú Nhuận, Nguyễn Văn Nam, Lê Thanh Tùng, anh Thiện, anh Tú và tất cả những ai đã góp sức trong việc xây dựng này.

• **Linh mục Giuse Trần Ngọc Tân**

Sau khi Cha Raphael Võ Đức Thiện nhận bài sai đi

nhận nhiệm sở mới. Cha Giuse Trần Ngọc Tân nhận bài sai về nhận trách nhiệm Quản nhiệm Cộng đoàn ngày 08 / 5 / 2014. Ngài vẫn tiếp tục các việc Cha cựu Quản nhiệm đã thực hiện và có thêm nhiều chương trình hướng tới tương lai cho Cộng đoàn.

Trước hết, song song với việc củng cố và phát triển đời sống đức tin, hiệp nhất của Cộng đoàn, qua việc đi thăm đọc kinh tôn vương với các Giáo Khu, thêm ngày lễ và tổ chức Châu Minh Thánh Chúa các tối thứ Năm hàng tuần. . . nhận thấy Vườn Phục sinh, đặc biệt các hộp đựng tro cốt đã xuống cấp trầm trọng, Linh mục Giuse Trần Ngọc Tân, sau khi tham khảo Hội Đồng Mục Vụ, đã thay đổi lại phân cấu trúc toàn cảnh, làm vườn bông phía trước, đổ bê tông trước các hộp cho thân nhân đến viếng có chỗ vào thăm, và đặc biệt thay hộp lớn bằng loại thép không rỉ (Inox) chia theo ô riêng biệt, mặt sau được gắn đá nguyên tấm, mặt trước gắn đá đen theo ô ngang dọc đều nhau, chính giữa vườn đặt Bàn Thờ bằng đá để dâng lễ. Việc chỉnh trang Vườn Phục Sinh đã hoàn tất. Hàng tháng vào tối thứ Ba của tuần thứ hai, nếu thời tiết tốt, Cha Quản nhiệm dâng lễ tại khu vườn Phục Sinh để mọi người cùng hướng về những người thân đã khuất qua lời cầu nguyện.

Thứ đến Cha quản nhiệm nhận thấy đã đến lúc, anh chị em trong Cộng đoàn, phần đông đã lớn tuổi, khi đến dâng thánh lễ những ngày trong tuần ít người mà phải chống chọi với cái lạnh mùa đông. Ngài quyết định mời gọi Cộng Đoàn thực hiện việc ráp đặt hệ thống ánh sáng và đặc biệt là máy điều hòa trong Nguyện đường.

Bên cạnh đó, Cha Quản Nhiệm cũng kêu gọi mọi người tiếp tục sơn sửa, bảo trì các phòng sinh hoạt, tu bổ Phòng Thánh và tạo một phòng khách cho Trung Tâm.

Con đường phía trước còn nhiều thử thách gian lao. Chương trình sắp đến và đang tiến hành là xin phép nâng mái khu cầu thang hiện nay, ráp thang máy, đổ bê tông sàn phía trên cho rộng hơn để nối liền hai toà nhà lại với nhau cho khu vực nhà nguyện được rộng rãi hơn. Công tam quan sẽ dời ra công chính phía mặt đường Mt. Alexander. Trước phòng Cha Quản nhiệm sẽ để trống thành nơi sinh hoạt chung vào các dịp lễ lớn, mọi người có thể ngồi hướng về lễ đài dự các Thánh lễ ngoài trời mà không sợ mưa gió vì đã có mái che. Đặc biệt sẽ xây dựng Đài Thánh Vinh Sơn Liêm tại nơi trang trọng nhất của Trung tâm. Những công việc trên đang tiến hành, có thể khi cuốn kỷ yếu này đến tay quý vị, thì một trong số các công trình trên đã hoàn thành hoặc đang tiến hành. □