



Khu Tam Quan

Khu Tam quan là mặt tiền của trung tâm, nằm vào giữa hai tòa nhà cao. Bên phải là khu phòng hội họp, nhà bếp, nhà vệ sinh. Bên trái là hội trường phía dưới và nhà nguyện tầng trên.

Cổng Tam Quan được nằm chính giữa hướng về phía Đông Nam. Cổng được thiết kế theo kiểu Á Châu, người ta thường thấy dựng lên ở những nơi triều đình, Văn miếu, chùa chiền... Nó tượng trưng cho lối sống, phong tục, tập quán và văn hóa Dân tộc Việt đã có trên bốn ngàn năm văn hiến.

Cổng này gồm có một cửa chính giữa, hai cửa phụ hai bên. Cửa chính là lối dẫn lên nguyện đường,

hai cửa phụ nằm hai bên là lối dẫn vào khu trống bên trong.

Khi bước chân vào sân trung tâm, chúng ta nhìn thấy cổng Tam Quan, có ba vòm tam giác nóc nhọn, vòm lớn nằm ngay chính giữa cao và rộng, phủ trùm trên hai vòm mái nhỏ. Giữa nóc vòm lớn là cây thánh giá cao vút màu trắng bạc, nổi bật trên vòm mái đỏ, khi ánh bình minh chiếu dọi, chung quanh ba vòm lớn là máng nước mưa viền chung quanh màu xanh lá cây, trông giống như nón của quân quan triều đình.

Bước lên bậc tam cấp của Tam Quan, nhìn lên trần nóc của nó. Chẳng có gì đáng nói. Nhưng chịu khó quan sát và phân tích, người ta

mới nhận ra cái bí ẩn của nó tiềm ẩn bên trong. Nếu nhìn và hiểu ra được ngay cái bí ẩn của nó thì chả còn gì gọi là bí ẩn nữa. Kể hèn này chỉ được nghe lồm bồm câu được câu chẳng rằng thì là: Người Việt hay người Hoa thường dùng một cái chén nhỏ, (Người Bắc gọi là bát) để đựng com và một đôi đũa để gắp thức ăn lúc ăn com. Trong mâm com ngoài những thức ăn khác, người ta thường dùng một cái tô lớn để đựng canh. (Người miền Bắc gọi là cái bát Chiết yêu để đựng canh..) Ngoài những dụng cụ để bới com hay xới com ra chén nhỏ cũng rất quan trọng. Người ta thường dùng một đôi đũa lớn hơn đôi đũa nhỏ, gọi là đôi đũa cả. Đôi đũa cả này đầu đẹp và dài dùng để



xới com từ đáy nồi lên. Hồi xưa người miền Bắc thường thổi com bằng nồi đồng, miệng nồi cao và nhỏ, nhưng đáy nồi thì rộng, phải dùng cây đũa cả này mới bới com ở đáy ra được.

Bây giờ chúng ta mới đi vào ý nghĩa của cái công này. Mặc dù đúng hay sai chúng ta có quyền đánh giá sự việc bằng lối suy diễn và óc tưởng tượng phong phú của mỗi người: Vòm lớn của cổng chính tượng trưng cho cái tô lớn được úp lên hai chiếc đũa cả. Hai vòm nhỏ hai bên là hai cái chén ăn com được úp lên đôi đũa nhỏ để gấp thức ăn. Có thể suy diễn thêm vòm lớn ở giữa là cái nón quai thao rộng vành, hai vòm nhỏ là hai cây dù (cái ô) có cán từ trên nóc xuống để che mưa, che nắng Hạ...

Bước qua cửa chính Tam Quan lối dẫn lên Nguyễn đường bằng một cầu thang nhiều bậc. Nhìn ngược lên trên đầu là một vòm mái cong lợp tôn nhựa sáng bao trùm từ cổng Tam Quan phủ kín hành lang dẫn vào Nguyễn Đường và Phòng Thánh. Hai bên vòm mái là những cây cột tròn cao thấp từ phía dưới nền chống lên đỡ hai vì kèo hai bên. Tượng trưng cho hai con rồng châu cổng Tam Quan. Đầu nó chúi xuống, đuôi nó cong rướn mình về phía sau. Bây giờ nhìn lên vòm giữa cổng Tam Quan, người ta

mới khám phá ra là trên trần cổng có sáu cây đà to bản đầu vát, sơn dầu bóng, nằm thòng dưới cây đà ngang đưa ra về phía trước. Các bạn có biết đó là cái gì không? Đó là cái hàm rồng. Vì theo người viết suy đoán, nếu có đuôi rồng, mình rồng, ắt có đầu rồng, mà có đầu rồng, ắt phải có miệng rồng, mà có miệng rồng thì phải có hàm rồng vậy.

Đây quả thật là công trình nặng nhọc, do những bàn tay thiện nguyện, đã hy sinh thời giờ, công sức. Từ đào móng, đổ chân cột, dựng cột, dàn đòn tay, bắt ốc, đổ bê tông, lát gạch, cùng với các việc hàn xì tay vịn, lan can, chà giấy nhám, sơn cầu thang, tường, cùng các công việc khác, làm cho khu Tam Quan sáng sủa và đẹp đẽ, với



những đèn điện được thấp sáng rực rỡ.

Thời điểm này, Đoàn Liên Minh Thánh tâm ra đời (04/10/1996) đã đóng góp một phần vào công sức để phục vụ và xây dựng Cộng đoàn trong tin yêu và hợp nhất.

Người viết xin ghi nơi đây lòng cảm mến và biết ơn của Cộng đoàn Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm đến Cha Quản nhiệm Raphael Võ Đức Thiện, đến quý ông Nguyễn Văn Thân cựu ban mục vụ, ông Phạm Văn Bắc, ông Phạm Văn Lực, Bùi Minh Đắc, ông Trần Đình Tín, anh Bé Hùng, anh Trịnh Thế Hùng, anh Lưu Quang Lam, anh Nguyễn Văn Nam VV... Những người đã ra đi về với Chúa: ông Nguyễn Lach, ông Trương Lục Kỳ, ông cố Mai Quang Thịnh VV..

Đặc biệt đến quý bà, quý chị, quý ông, quý anh đã ngồi lê la đèo từng viên gạch dưới trời nắng, còn một số quý ông, quý bà không nhiều thì ít cũng đã thể hiện tấm lòng cùng nhau xây dựng Cộng đoàn. Cũng xin cảm ơn đến quý Mẹ, quý chị và những ai đã phục vụ những bữa com và tiếp tế thức ăn, thức uống trong những bữa ăn ngon miệng đầy tình người trong bầu khí thân mật. Xin dành một phút để tưởng nhớ đến những người đã khuất. □