

Sống đạo hôm nay:

TẠI SAO THÁNG NĂM ĐƯỢC GỌI LÀ THÁNG ĐỨC MẸ?

Thực ra trong một năm, có tới mấy tháng dâng kính Đức Mẹ lặn. Ngoài tháng Năm (*tục gọi là tháng hoa*) và tháng Mười (*tháng Mân côi*), tại vài nơi, người ta còn dâng tháng Tám kính Trái tim Mẹ, và tháng Chín để kính bày sự đau đớn Đức Mẹ. Xét theo khía cạnh lịch sử phụng vụ, chúng ta phải đi từng cấp một: trước tiên là thói tục dành ra 30 ngày để kính Đức Mẹ; và kế đó là tục gắn vào giai đoạn nào trong năm dương lịch.

Tục lệ dành ra một tháng để kính Đức Mẹ xem ra phát xuất từ thế kỷ thứ VI nơi vài tu sĩ bên Ai cập. Thường thường, để dọn mình mừng lễ nào đó, các tín hữu quen dành ra một vài ba ngày trước để chuẩn bị tâm hồn, như chúng ta thấy các lễ vọng, các tuần tam nhật cửu nhật, và cách riêng hai mùa Chay và mùa Vọng để chuẩn bị lễ Phục Sinh và Giáng Sinh. Thế nhưng các tu sĩ bên Ai Cập, vào mùa Giáng Sinh, thì không những họ tổ chức những lễ nghi mừng biến cố Chúa ra đời, nhưng liền với mầu nhiệm của Chúa Cứu Thế, họ còn gắn thêm những biến cố của Đức Maria nữa. Vì vậy, suốt từ ngày 10 tháng Mười Hai cho tới 8 tháng Giêng, mỗi ngày họ suy niệm Kinh Thánh, chú giải và rút ra một bài học cho đời sống hàng ngày.

Sang thời Trung cổ, vào thế kỷ XI, thì các Giáo Hội Đông phương dâng tháng Tám kính Đức Mẹ. Trọng tâm là lễ Mẹ lên trời ngày 15; và họ dâng 15 ngày trước để chuẩn bị và 15 ngày kế để tiếp nối. Dù sao thì ta thấy hai tục lệ vừa nói gắn liền với lịch phụng vụ.

Còn bên các Giáo Hội Tây phương thì khác, tục lệ dành tháng Năm để kính Đức Mẹ không gắn với một lễ phụng vụ, nhưng dựa trên một thói tục dân gian mà Giáo Hội muốn cải biến. Tại nhiều nơi bên Âu châu, tháng Năm trùng với mùa xuân; mà thói tục nhiều nơi đã tổ chức những lễ hội, tí như tại Rôma, người ta mở ra hội hoa, với những trò chơi, triển lãm dâng kính thần Hoa. Vào dịp ấy, cũng có những cuộc thi đua sắc đẹp giữa các thiếu nữ, những dịp để các cô các cậu làm tình nữa. Tưởng cũng nên biết là không phải riêng gì tại Rôma, mà tại nhiều nơi khác bên Âu châu cũng có những cảnh tương tự khi tháng Năm đến. Thực ra khung cảnh thiên nhiên dễ đưa tới những tâm tình ấy; tháng Năm là tháng âm của mùa xuân, thiên nhiên đầy những hoa nở với hương thơm ngào ngạt, làm cho con người cảm thấy sáng khoái, vui tươi. Nhằm thánh hóa những phong tục dân gian, các tín hữu muốn hướng những tâm tình tự nhiên lên đức Trinh nữ Maria, người trinh nữ kiêu diễm, không vì nhan sắc tự nhiên cho bằng vì vẻ đẹp linh hồn, không hề vương mắc tí ố của tội lỗi.

CẦU NGUYỆN :

Cộng đoàn chúng ta cầu nguyện cho hai lh Phêrô vừa mới qua đời và cử hành thánh lễ An Táng tại TT St. Vinh Sơn Liêm. Cảm ơn Anh chị em.



St. Vincent Liem Centre

95 Mount Alexander Road, Flemington, Vic. 3031

Tel: (03) 9376 4864 – Mob: 0435 582 525

Email: ngoctanss2014@yahoo.com.au

Website: www.vinhsonliem.org

HÔM NAY 14.05.2017

CHÚA NHẬT V MÙA PHỤC SINH – NĂM A

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Đáp Ca: Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

Halleluia: Chúa nói : “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy . **Halleluia**

THÁNH THỂ

Nguồn mạch
sự sống



HÃY ĐẾN THỜ LẠY
Vào các tối
Thứ Năm hàng
tuần

Tạ ơn
Chúa, cảm
ơn Quý vị
ân nhân đã
góp phần
đào tạo
Linh mục,
Tu sĩ Dòng
Thánh Thể

Thông tin trong tuần

- 1/ Chúc mừng tất cả các Bà Mẹ, nhân ngày của Mẹ. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Fatima luôn che chở phù trợ các Bà Mẹ của chúng ta.
- 2/ Chúa Nhật 5 PS, ngày quyên góp cho chương trình Chaplaincy của GP. để lo cho những anh chị em kém may mắn. Xin ACE quảng đại đóng góp trong lần quyên thứ hai, hoặc có thể bỏ vào thùng tiền Đức Mẹ Fatima.
- 3/ Nhóm Thanh niên Công Giáo sinh hoạt tại Trung Tâm chúng ta vào tối Thứ 6 (19/5). Mời các bạn trẻ đến để tham dự, học hỏi.
- 4/ Tiệc gây quỹ với mục đích trùng tu và ráp đặt thang máy cho Trung Tâm sẽ là tối Thứ Sáu 14/07. Đây là dịp hiếm gia đình Cộng đoàn chúng ta tổ chức, vậy khi được mời mua vé số và vé dự tiệc, xin anh chị em quảng đại hưởng ứng.
- 5/ Cảm ơn Anh Chị em; cá nhân, hội đoàn, các Giáo Khu, đã, đang âm thầm đóng góp tu sửa Trung Tâm. Đặc biệt có cả một vài ACE không cùng tôn giáo. Xin Chúa ghé mắt nhân từ nhìn đến ACE.
- 6/ Tạ ơn Chúa, cảm ơn một gia đình đã dâng tặng phần khung của thang máy (\$78,000). Công chính của Trung Tâm đang chờ đợi?
- 7/ Qua nhận xét của các giáo lý viên, và vì lợi ích thiêng liêng linh hồn của các em chuẩn bị XTRL lần đầu, nên Cha QN quyết định dời ngày xưng tội đến đầu tháng 7.

LUẬT GIỮ CHAY TRƯỚC KHI RƯỚC LỄ THỂ NÀO?

Về việc giữ chay Thánh Thể tức là không ăn uống gì ngoài nước lã đã được ghi trong Giáo Luật: “Ai muốn Rước Lễ phải kiêng ăn và uống, chỉ trừ nước lã và thuốc men, ít là một giờ trước khi Rước Lễ. Tư tế nào dâng lễ hai hay ba lần trong một ngày có thể ăn uống chút đỉnh trước lễ thứ hai hoặc lễ thứ ba, cho dù quãng cách thời gian không đủ một giờ. Những người cao niên, những người đau yếu và cả những người săn sóc họ, có thể rước lễ, cho dù đã ăn uống chút đỉnh trong vòng một tiếng đồng hồ trước đó” (GL 919). Như vậy không có vấn đề 40 phút hay hơn kém du di mà phải giữ đúng như luật dạy.

THÁNH LỄ TẠI TRUNG TÂM

Thứ Bảy : 06g00 tối – Thánh lễ
Chúa nhật : 08g45 sáng – Thánh Lễ
: 11g30 sáng – Thánh Lễ
: 03.00 chiều – Giờ Lòng CTX
: 05g00 chiều – Thánh Lễ
Thứ Ba, Năm, Sáu: 06g00 tối (Mùa đông)
: 06g30 tối (Mùa Hè)
Thứ Tư : 10g00 sáng
Đặc biệt, tối thứ năm hàng tuần có châu phép lành Thánh Thể và lần chuỗi Mân Côi.
Thứ Sáu Đầu Tháng: 06g30 tối (Mùa đông: 6,00pm), 3.00pm Giờ Lòng Chúa Thương Xót.
Giải tội : Trong giờ châu tối thứ Năm hàng tuần.
Ngoài ra xin vui lòng liên hệ với Lm trước giờ lễ
Rửa tội trẻ Em: Thứ Bảy cuối tháng lúc 10 am
Hôn Phối: Gặp Lm Quản nhiệm để cùng sắp xếp.

Tin Mừng CN. cho Thiếu Nhi:

I AM THE WAY

Theme : Jesus is the Way to the Father.

Scripture : "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me." John 14:6

CHÚC MỪNG NGÀY CỦA MẸ



Cộng Đoàn St. VSL cảm ơn:

Shop Bông Ngọc Lan
(AC Phiến Ngọt), Tl: 0403380980

Đóng góp trong Tuần

07.05.2017

Lần 1 : \$ 1,655

Lần 2 : \$ 1,345

Thang máy : \$ 4,900 (cập nhật ngày 11/5)

Thừa tác viên

Lời Chúa và Thánh Thể:

CN: 14/05/2017

Thứ 7: C: Không có lễ

C :

Trao MTC:

Chúa Nhật:

- 08g45: Thiếu nhi Thánh Thể

Trao MTC: Ô : Nguyễn Văn Tình

Ô : Trần Thanh Nho

- 11.30: C : Nguyễn Thị Tuyền

C : Vũ Thị The

Trao MTC - O : Phạm Văn Hóa

O: Vũ Văn Thịnh

Đọc Sách- 05.00: Ca Đoàn Cecilia

Trao MTC: O: Phạm Văn Hóa

100. PHÊRÔ TRƯƠNG VĂN THI (1763 – 1839)

Phêrô Trương Văn Thi, Sinh năm 1763 tại Kẻ Sở, Hà Nội, Linh mục, bị xử tử ngày 21/12/1839 tại Ô Cầu Giấy dưới đời vua Minh Mạng. Đức Lêo XIII đã suy tôn cha Phêrô Trương Văn Thi lên bậc Chân Phước ngày 27.5.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn các ngài lên bậc Hiển thánh.

Vào chủng viện, và ngày 22.3.1806, thầy lãnh chức linh mục khi đã 43 tuổi.

Trong 27 năm liền, cha Thi coi sóc xứ Sông Chảy thuộc phủ Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Năm 1833, ngài được bổ nhiệm chính xứ Kẻ Sở, và ở đó cho đến khi tử đạo năm 1839. Theo lời chứng của các tín hữu tại đây, cha Thi là một linh mục : "Rất nhân đức, mỗi ngày đọc kinh cầu nguyện lâu giờ ba bốn lần, cử hành thánh lễ trang nghiêm, ăn uống đạm bạc, thường ăn chay các thứ sáu, mặc dù sức khỏe của ngài yếu kém với chứng đau bụng thường xuyên".

Chiếu chỉ cấm đạo toàn quốc của vua Minh Mạng, cha Thi luôn hoạt động âm thầm. Được một thời gian khá lâu, bất ngờ vào ngày 10.10.1839, khi cha Dũng lạc ở làng kế cận tìm đến xưng tội, viên lý trưởng tên Pháp hay tin, đưa người đến bắt cả hai linh mục. Lý Pháp mặc cả giá tiền chuộc với các tín hữu, và ngã giá là 200 quan. Khi các tín hữu mới gom góp được một nửa số tiền, ông chỉ tha một mình cha Dũng Lạc. Ai ngờ trên đường về, cha Dũng lạc lại bị một tốp lính khác bắt được. Thế là Lý Pháp không dám cho chuộc cha Thi nữa, và cho áp giải ngài về Bình Lục. Giữa đường, ông gặp đám lính đang áp giải cha Dũng Lạc, liền nộp cha Thi cho quan huyện. Từ đó, hai vị chung một số phận tù ngục và cùng chung hưởng phúc vinh quang.

Trong khi chờ đợi vua phê án, cha Thi biết trước số phận của mình, và chuẩn bị đón nhận phúc tử đạo của mình. Cha gia tăng việc cầu nguyện và hãm mình. Cha ăn chay các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và thứ bảy. Bệnh tật gông cùm (dù cha chỉ phải mang gông nhẹ) và chay tịnh làm sức khỏe của cha càng sa sút. Thừa sai Jeantet Khiêm viết thư vào đề nghị cha giảm bớt khổ chế đi, nhưng cha vẫn không thay đổi.

Ngày 21.12.1839, lần thứ hai cha Trần đưa Minh Thánh vào, cha Thi đã liệt giường, phải nhờ cha Dũng Lạc ra nhận và trao Thánh Thể. Không ngờ chính hôm đó lại là ngày cuối cùng cuộc đời dương thế của các ngài, bản án vua châu phê đã vào tới. Quân lính dẫn hai cha ra pháp trường. Trên đường, cha Thi không còn sức đi nữa, nên một người lính đã đóng vai "Simon", cõng cha đến nơi thụ án.

Quãng đường cuối cùng của cha Thi: Đôi giày, kỷ vật tặng cho người lính, hình ảnh một "Simon Xirênê" Việt Nam công tử tội ra pháp trường... Làm sao diễn tả hết ý nghĩa của những điều đó. Phải chăng hình ảnh đó có thể khái quát được tang thương của Giáo Hội Việt Nam thời khai nguyên? Phải chăng điều đó đủ xoa dịu những đổ kỵ còn sót lại cho đến ngày hôm nay? Và phải chăng hình ảnh đó cho phép ước mơ một xã hội, tương lai sáng lạn hơn, khi mọi người dân vượt qua mọi trở ngại để đối xử với nhau bằng trái tim yêu thương?

Giáo hữu thấm máu vị tử đạo, thu lượm các di vật, rồi đưa thi hài các ngài về Kẻ Sở dâng lễ và an táng cách trọng thể.

Lạy Thánh Phêrô Thi, xin cầu cho Cộng đoàn chúng con.